

Finca de los Locos 2022 Artuke - 75 cl.



Deze wijn is gemaakt en vernoemd naar hun grootvader langs vaderszijde. Deze kocht in 1950 een perceel "Peñaescalera" in Baños de Ebro. Het was een zeer onproductief perceel in een hoog gelegen gedeelte van het dorp waar op dat moment niemand druiven verbouwde. Bovendien was de grond veel te stenig, waardoor iedereen hem een gek noemde om dit perceel te kopen. Nu, de 'gek' volharde en vandaag wordt er van dit perceel van 2,8 ha een topwijn gemaakt met de naam Finca de los Locos, letterlijk vertaald : het perceel van de zotten. Wij zijn er in ieder geval zot van!



Vinificatie

Op het perceel wordt tijdens een eerste selectie door de plukkers zelf bepaald welke trossen geplukt worden. Deze trossen worden in kleine mandjes gedaan en vervolgens getransporteerd in grote manden van maximum 10 cm hoog, zodat de druiven elkaar niet kunnen verpletteren en het fruit ongeschonden blijft. Vervolgens worden alle trossen getriëerd op de selectietafel in de bodega. De trossen worden ontrist en via zwaartekracht vervoerd naar de inox tanks voor de gisting. Enkel autochtone gisten worden gebruikt. Malolactische gisting in houten foeders van 500 en 3500 liter. In diezelfde foeders rijpt de wijn verder gedurende 15 maanden.



Bewaarpotentieel

Te drinken vanaf : 2025
Op zijn best tussen 2027 en 2030
te drinken tot 2033



Wijnstijl:

Continental, stevig en mineralig



Assemblage

Tempranillo (80%), Graciano (20%)



Regio:

Pais Vasco



Appellatie:

D.O.C. Rioja



Wijndomein:

Artuke



Serveren

Mag gekaraffeerd worden en daarna geserveerd in een groot glas.



Proefanalyse

Dit is de stevigste knaap van alle crus van de geboeders Arturke. Mooi rood van kleur. In de neus komt duidelijk de kruidige Graciano naar voren, die 20% van de assemblage uitmaakt. In de mond vooral zwart fruit met mediterrane toetsen, maar elegant van stijl en met opnieuw vrij aanwezige zuren. Grote lengte. Niet slecht voor een gek!



Biodynamisch

Beschrijving domein

Artuke is een klein familiewinery, gesticht door vader Miguel Blanco in 1991 en sinds een 10-tal jaren met hulp van zonen Arturo en Kike (samen 'Artuke'). Samen bewerken zij 22 ha, verspreid over 32 verschillende percelen, waarvan een aantal topcru's. Zij zijn ook de voortrekkers van de Rioja'n Roll beweging die een aantal jaren geleden het licht zag in dit gebied. Jonge wijnmakers uit Rioja werkten samen met dezelfde filosofie; terroirwijnen maken op een natuurlijke manier, zonder poespas, en met respect voor hun regio en vooral hun landschap én hun variëteiten, in de eerste plaats natuurlijk de Tempranillo, maar ook andere oude cépages die vaak samen aangeplant zijn in de wijngaard. Oorspronkelijk zijn ze afkomstig uit Rioja Alavesa in Baños de Ebro, maar ze hebben ook een aantal mooie percelen met vieilles vignes in Samaniego en San Vicente de la Sonsierra en zelfs in Abalos in Rioja Alta. Voor ons zijn zij de pioniers van de nieuwe generatie in Rioja.